

# scheldevallei

AUTOCARREIZEN

Fietelstraat 129  
9700 Oudenaarde (Eine)  
T 055 31 12 40  
F 055 31 36 51  
info@scheldevallei.be  
www.scheldevallei.be

## 4 dagen Lissabon (vliegtuig)

*Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Een stad vol charme en melancholie. De thuishaven van ontdekkingsreiziger Vasco da Gama.*

*De authentieke straatjes van de stad ontsnapt aan het modernisme. Van de Fado klanken krijgen wij rillingen, de gele tram 28 laat ons de oude wijken ontdekken... Kortom, geniet van deze wereldstad.*

### Dag 1 :

Transfer naar de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Lissabon.



Bij aankomst citytour langsheen de belangrijkste monumenten van de stad.

Nadien transfer naar Terminal Estrela waar we tram 28 nemen: een attractie op zich ! We maken een historische rit langsheen de nauwe straatjes met grote hoogteverschillen en komen zo aan in de schitterende Alfama wijk. Tijdens de tramrit zien wij het Sao Jorgekasteel.

In de namiddag wandeling doorheen deze volkse wijk onder begeleiding van onze gids. Hier snuiven we echt de couleur locale op van de oude stad. Er zijn heel wat kruidenierswinkels, tavernes en niet te vergeten de vele traditionele Fado-huizen.

De wijk is doorspekt met cultuur en historie. We zien o.a. de Romaanse kathedraal Sé, de Santa Engrácia-kerk (omgebouwd tot nationaal Pantheon) met zijn grote koepel, het 15de eeuwse stadspaleis Casa dos Bicos (huis der pieken) met een opvallende gevel dat bestaat



uit diamantvormen. We genieten even na van al dit moois op het plein Largo das Portas do Sol met zijn gezellige cafeetjes en prachtig uitzicht over de Taag.

De autocar haalt ons op en brengt ons naar het hotel voor het avondmaal en onze werverdiende nachtrust.

## Dag 2

Na het ontbijt transfer naar het centrum voor een korte wandeling, gevolgd door een boottocht van anderhalf uur op de Taag. Ver weg van de drukte genieten we hier van de skyline van de Stad van de Zeven Heuvels en hebben een zicht op de belangrijkste monumenten zoals het Sao Jorgekasteel, de Sé kathedraal, de rode Ponte 25



de Abril die ons doet denken aan de wereldberoemde hangbrug van San Francisco. We ontdekken de stad op een andere manier.

Daarna bezoeken wij de wijk Belém, de meest monumentale en historische wijk van Lissabon, met weids uitzicht over de Taag.

Uiteraard mag hier een bezoek aan de Torre de Belém en het 16de eeuwse witte Jeronimosklooster met de tombe van Vasco da Gama niet ontbreken op het programma.

We sluiten de namiddag af met een lekkere Pastel de Nata. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

## Dag 3



Na het ontbijt rijden we naar Sintra, uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Sintra is gelegen op 30km ten westen van Lissabon en was de vroegere verblijfplaats van de Portugese koningen. Het wordt dan ook gekenmerkt door zijn vele paleizen en kastelen. We bezoeken er het Palacio Nacional en de Quinta da Regaleira, één van de meest raadselachtige plekjes van de stad.

Mogelijke optie: bezoek aan het Pena Paleis (ook wel pretpaleis genoemd omwille van zijn vele kleuren en gekke hoekjes).

Nadien rijden we via Cabo da Roca door naar Cascais en Estoril, gelegen aan de Costa do Sol van Lissabon met zijn intieme strandjes, grillige rotsen en idyllische vissersdorpjes. Uiteraard voorzien we hier een stop voor shopping, terrasje... 's Avonds genieten we van een Fado show met diner. Fado is het Portugese levenslied en brengt heel wat emoties met zich mee, zowel verdriet, weemoed, blijheid...  
Overnachting in ons hotel.



## Dag 4

We genieten nog één keer samen van het ontbijt en checken uit uit het hotel.

Vandaag voorzien we een halve daguitstap naar het Parque das Nações (Park der Naties), gebouwd ter gelegenheid van de Expo 98 en gelegen in het oosten van Lissabon.

De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Torre Vasco da Gama, station Gare do Oriente en het moderne winkelcentrum Vasco da Gama.

We brengen een bezoek aan de permanente tentoonstellingen van het Oceanarium, één van de grootste aquaria van Europa. Er is ook vrije tijd voor een terrasje of om op zoek te gaan naar het ideale souvenir.

Je kan ook de kabelbaan nemen om van de ene kant naar de andere kant van het park te gaan. Vanuit de kabelbaan heb je een prachtig uitzicht over het gehele park, de Taag en de lange Vasco da Gama brug (facultatief: prijs ca 4 euro enkele rit).



In de vooravond is er transfer voorzien naar de luchthaven voor onze avondvlucht richting Zaventem.

De autocar wacht ons op en brengt ons veilig terug naar huis.

### Opmerking:

Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.

### Meer informatie en reservaties:

Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • [info@scheldevallei.be](mailto:info@scheldevallei.be)  
A1831