

Barcelona

(vliegtuig – ook mogelijk per autocar)

Barcelona, de stad van Gaudi, de welvarendste stad van Spanje.

Ontdek de Sagrada Familia, de Barrio Gotico, Montjuic, ... maar ook de gezellige Rambla waar de Catalanen verzamelen om te zonnen, te praten en te winkelen.

Proef de typische keuken in een tapasbar; geniet van een spetterende flamencoshow Kortom, laat je verwennen door Barcelona !

Dag 1: Brussel/Barcelona

Ochtendvlucht vanuit Brussel naar Barcelona. Bij aankomst meet & greet door onze Nederlandstalige gids.

Eerste verkennende stadsrondrit. Onder begeleiding van onze gids rijden we langs eeuwenoude gebouwen en monumenten van historische betekenis.

Aansluitend een geleide wandeling. De gids geeft ondertussen verder uitleg.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 2: Oude stad en Barrio Gotico

Na het ontbijt vertrekken we voor een halve dag bezoek aan de stad (5u). We verkennen de oude stad en de Barrio Gotico. Dit stadsgedeelte was vroeger omringd door de stadsmuren. Deze laatste zijn nu vervangen door grote straten. De naam is wat misleidend, er zijn niet alleen gotische gebouwen maar ook romaanse bouwstijlen te herkennen. Het voornaamste en ook de kern van deze wijk is wellicht de kathedraal, dewelke wij bezoeken. Er een vrije namiddag voorzien, zodoende de stad op eigen houtje te ontdekken.

Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Daguitstap naar Montserrat en bezoek aan champagnekelder

Na het ontbijt vertrekken we naar Montserrat : het klooster, de basiliek en de kapel van de Heilige Maagd. Het klooster van Montserrat is gelegen op een Catalaans rotsmassief en heeft een prachtige flora. Na de middag brengen we een bezoek aan een wijnkelder waar we een rondleiding krijgen.

Uiteraard wordt er een glaasje geproefd.

Avondmaal en logement in het hotel.

Dag 4: Gaudi en Camp Nou

Uiteraard mag een Gaudi tour op onze trip niet ontbreken.

We ontdekken Casa Battlo, La Pedrera, de Sagrada Familia (met bezoek) en rijden via Park Guell tot Camp Nou. De namiddag houden wij vrij voor shopping, een terrasje te doen...

's Avonds genieten we van het avondmaal en van een typische flamencoshow.

Overnachting in ons hotel.

Dag 5: Montjuic en Poble Espanyol

Na het ontbijt vertrekken we voor een halve dag naar Montjuic, het hoogste punt van de Montjuic is 213 meter en het is het oudst bewoonde gedeelte van Barcelona. We bezoeken het Spaanse dorp of de Poble Espanyol, een leuk openluchtmuseum genre Bokrijk.

Na de middag nemen we de transfer naar de luchthaven van Barcelona voor de terugvlucht naar Brussel.

Opmerking:

Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.

Meer informatie en reservaties:

Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831