

Périgord

- 4 verschillende streken
- Onbekend Frankrijk



7 Daagse

Van 24 juli tot 30 juli 2021

€ 990 per persoon in vol pension

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 150

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 21AFR07PERI

Hotel

- Château des Reynats

De Orangerie du Château des Reynats is omgeven door mooi aangelegde tuinen met buitenzwembad. In het hele hotel is gratis WiFi. De kamers zijn ingericht met wit marmer, pastelleurige tegels en donker hout, lcd televisie met satellietzenders.

Het ontbijt wordt opgediend in het Château des Reynats.

Onze mening:

Cultuur 

Natuur 

Fysiek 

Hotel 

Wandelreis moeilijkheidsgraad 

De Périgord is één van de meest landelijke streken van Frankrijk, waar natuur en geschiedenis elkaar de hand geven. Bovendien is het de plaats waar de lekkerste landbouwproducten groeien en bloeien. De groene Périgord brengt ons groene natuur, de witte Périgord het leven op en rond de kalkrotsen, de paarse Périgord is één van de fijne wijnstreken en de Périgord Noir levert ons de truffel, de zwarte diamant van hier. En alles samen is dit een regio waar kastelen, grotten en de bijzondere keuken vertellen over een rijk verleden.

DAG 1 Moorslede - Chancelade

Na een flinke rit via Franse autosnelwegen brengt ons eerste bezoek ons meteen in de stemming van de Périgord. Het dorpje **Saint-Jean-de-Côle** lijkt zo weggelopen uit een romantisch prentenboek met zijn kabbelend riviertje, zijn natuurstenen brug en zijn bijzondere kerk en kasteel. Van hieruit is het maar even tot aan ons hotel, wij slapen tijdens deze reis in de orangerie van een kasteel.

DAG 2 De groene Périgord

Deze ochtend brengt ons naar **Brantôme**, het Venetië van de Périgord, waar we aan boord gaan van een bootje dat ons over een heerlijk riviertje laat glijden doorheen de groene Périgord. We bezoeken de abdij aan het water. De grotten zijn al sinds het begin der tijden een verzamelplaats voor mensen van goede wil. In het ecomuseum van de **truffel** wordt ons de kweek van deze lekkernij van naaldje tot draadje uitgelegd, een kleine demonstratie laat zien hoe de boer deze zwarte diamantjes kan terugvinden tussen de eikenbomen.

DAG 3 De witte Périgord

Ook op dag 3 duiken we de grotten in, die liggen aan de oever van de rivier de Vezeyre. Hier wandelen we langs **grotwoningen** die tot 50 jaar geleden bewoond waren. Een heel dorp is hier in de heuvel uitgehouwen, het huis van de bakker en de kapel zijn de twee best bewaarde woningen. We blijven verder terugkeren in de tijd, want in de namiddag hebben we een afspraak in Lascaux bij de wereldberoemde grotten met de prehistorische rotstekeningen. De kopie van de originele grot laat ons kennismaken met kunst die ouder is dan ons alfabet.

DAG 4 De paarse Périgord

Paars verwijst naar de kleur van de wijn van Bergerac. Tijdens een fijne wandeling maken we kennis met de stad waarvan Cyrano de bekendste inwoner is. Van daaruit is het niet zo ver meer naar Monbazillac, waar een lokale wijnboer ons laat genieten van zijn oogst. In de namiddag zijn we te gast in een kasteel waar we op een speelse manier kennis maken met het leven van alledag in een middeleeuws decor.

DAG 5 De zwarte Périgord

Het wekelijkse hoogtepunt van de Périgord is de markt van Sarlat-la-Canéda. Midden de heerlijke straatjes van dit pittoreske dorp brengen lokale kwekers hun heerlijkheden aan de man, je gaat er van de ene geur naar de volgende kleur. Na de middag trekken we verder naar de oevers van de Dordogne bij Castelnaud. Op de heuvel staat het kasteel dat gekocht werd door Josephine Baker, de ster van het Parijse nachtleven die daar als een echte moeder kinderen van alle continenten adopteerde en opvoedde. Het hele kasteel is een ode aan deze bijzondere vrouw, van haar bananenrokje tot de medailles die ze kreeg voor haar verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog.

DAG 6 De luxe Périgord

Deze laatste dag in de regio brengt ons naar een domein waar de steur wordt gekweekt voor zijn beroemde **kaviaar**. We nemen een duik in de wondere wereld van deze vis en zijn eitjes. Daarna gaan we dineren in de ridderzaal van een bijzonder kasteel en wandelen in de botanische tuin langs het kasteel. De namiddag brengt ons nog naar de hoofdstad Périgueux. We verkennen de stad en genieten van wat vrije tijd.

DAG 7 : Chancelade - Moorslede

Na het laatste ontbijt vatten we de weg terug aan met alle kleuren van de Périgord als een mooie regenboog in ons achterhoofd.