

Groepsreis Baltische Staten: 7 dagen Riga, Vilnius en Tallinn

Deze groepsreis met het vliegtuig naar de Baltische hoofdsteden: Tallinn, Riga en Vilnius staat onder begeleiding van Geert Van de Voorde. Hij wacht jullie op in Brussels Airport en blijft bij jullie tot bij de terugkeer in Brussel, 7 dagen later. Hij neemt jullie mee op sleeptouw in de drie Baltische hoofdsteden en zorgt voor een vlot verloop van transfers, inchecken in hotels, afspraken met lokale gidsen ... Hij geeft jullie tips mee om te flaneren in de winkelstraten, een museum te bezoeken en lekker te eten.



Geert zorgt voor een zorgeloze vakantie in 3 verrassend mooie steden.

- Je logeert in 4* hotels in het centrum van Riga, Vilnius en Tallinn
- Telkens is het ontbijtbuffet inbegrepen
- Je vliegt heen met Baltic Airways en terug met Brussels Airlines
- Transfers tussen de steden met private autocar
- In elke stad is er een gegidste wandeling van 2 uur (Engelstalig)
- Inbegrepen: transfers luchthaven - hotel h/t
- Inbegrepen uitgebreide pdf-gids van de Baltische hoofdsteden
- Begeleiding door Geert, vanaf de luchthaven Brussel tot de terugkeer

Vertrek op dinsdag 17/09/24 en terugreis op maandag 23/09/24

Prijs per persoon in een tweepersoonskamer: € 1329

Prijs single: € 1715

**Reserveer nu je plaats op deze groepsreis:
bel 055 31 12 40 of mail info@scheldevallei.be**

Geldigheid

Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider.

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 25 personen. Op = op!

Optie:

Luchthavenvervoer van 1 tot 7 personen: 115 euro/rit, thuisophaling in Oudenaarde

OF vertrek vanop gratis parking bij kantoren Scheldevallei

Annulatieverzekering aan 6,5% van de reissom en/of bijstandsverzekering: 25 euro/persoon

Optimale vluchten, directe vluchten en ruimbagage inbegrepen!

Heen- en terugvlucht met Baltic Airways via Riga.

Vertrek Brussel om 09u40 met aankomst in Tallinn om 14u40 (1 uur tijdsverschil, tussenstop in Riga).

Terugvlucht vanuit Vilnius om 15u20 en aankomst in Brussel om 18u15 (1 uur tijdsverschil, tussenstop in Riga).

Handbagage max. 8 kg (1 stuk, max. afmetingen 55x40x23cm)

Ruimbagage max. 23 kg (1 stuk, max. afmetingen 100x50x80cm)

Rechtstreekse transfers per autocar

Geen tijdverlies, bij aankomst op de luchthaven wacht ons privaat vervoer op die onze groep rechtstreeks naar het hotel brengt. Ook het busvervoer tussen de steden (4 uur) is alleen voor onze groep.

Eenvoudig en vast reisprogramma, met ruime keuze

Van zodra we aankomen in het hotel ben je vrij te doen en te laten wat je wil, tot bij het vertrek uit dat hotel naar de volgende bestemming. Geert zorgt voor een programma in elke stad, dat je vrij kan volgen, geheel of gedeeltelijk. Onderstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

- **Dag 1 TALLINN:** aankomst in het hotel in de late namiddag, na het inchecken een eerste verkennende stadswandeling met Geert zo kan je zich oriënteren om musea, pleinen, restaurants, bezienswaardigheden en winkels te vinden. Geert geeft suggesties voor het diner (heel veel in de buurt van het hotel).
- **Dag 2 TALLINN:** 's morgens een gegidste wandeling met een lokale gids van ca. 2 uur. Van Geert krijg je een tip voor de vrije lunch en kan je daarna mee voor facultatieve bezoeken ... tot bij het diner.
- **DAG 3 RIGA:** transfer per privé bus naar Riga. Aankomst net na de middag, inchecken in het hotel, vrije lunch gevolgd door een eerste verkennende stadswandeling met Geert die eindigt in de grote overdekte markthallen of bij het Joodse Ghetto.
- **DAG 4 RIGA:** 's morgens een gegidste wandeling met een lokale gids van ca. 2 uur. Van Geert krijg je een tip voor de vrije lunch en kan je daarna mee voor een unieke art-nouveau wandeling die eindigt met een bezoek aan een appartement (facultatief).
- **DAG 5 VILNIUS:** transfer per privé bus naar Vilnius. Aankomst net na de middag, inchecken in het hotel, vrije lunch gevolgd door een eerste verkennende stadswandeling met Geert die eindigt op de heuvel met een mooi panorama (lift).
- **DAG 6 VILNIUS:** 's morgens een gegidste wandeling met een lokale gids van ca. 2 uur. Van Geert krijg je een tip voor de vrije lunch en kan je daarna mee voor een bezoek aan een paar kerken, het gravenkasteel of het KGB-museum.
- **DAG 7 terugreis:** voormiddag vrij in Vilnius, net voor de middag transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Brussel, aankomst in Brussel rond 18u15.

Drie Baltische Staten?

De originele Baltische Staten zijn Litouwen en Letland. Estland hoorde er eigenlijk niet bij want het heeft een totaal verschillende geschiedenis, taal en cultuur. De Esten leunen meer aan bij de Finnen. Waar de Letten en de Litouwers elkaar nog begrijpen alhoewel hun taal verschillend is, is dat met de Esten niet het geval. Zij spreken een taal, het Estisch, die tegen het Fins aanleunt en verwant is met het Hongaars. Wat hebben ze dan gemeen? Dat lees je verder.



En wat met die Russen?

Tijdens de bezetting heeft Rusland massale migratie naar de Baltische Staten aangemoedigd. Het aantal Russische inwoners is fel gedaald maar in Estland en Letland is dat toch nog steeds ongeveer 25% van de totale bevolking. In Litouwen kwamen er minder Russen omdat er ook minder werkgelegenheid was. Nu leven daar nog 5% Russen naast een andere minderheid van 5% Polen. Het probleem met de Russen is dat zij zich niet willen integreren, alleen hun eigen taal spreken en de nationaliteit van het land niet willen aannemen. Dat laatste heeft ook te maken met het feit dat ze dan een visum moeten aanvragen als ze naar hun vaderland willen reizen voor familiebezoek.

Welke taal spreek je dan?

Als toerist kom je in de drie landen en vooral in de hoofdsteden goed weg met Engels. Doe dus geen moeite om hun taal proberen te begrijpen of er een woordje van te spreken. Als je de Russische taal machtig bent zou je die beter niet spreken. Sommige inwoners begrijpen de taal wel maar het doet hen terugdenken aan een donkere periode en aan een bevolkingsgroep die zich maar niet wil integreren.



Kleine landen?

Absoluut niet als het gaat over de oppervlakte. Estland is 1,5x groter dan België en Letland, Litouwen beiden dubbel zo groot als België. Maar als het over het aantal inwoners gaat dan is dat een stuk minder. Estland (1,3 miljoen), Letland (2 miljoen) en Litouwen (2,8 miljoen). Als je weet dat gemiddeld ca. 30% van de bevolking in de hoofdsteden woont dan is het evident dat het platteland heel dun bevolkt is.

Welke godsdienst beleven ze hier?

Niettegenstaande de lange bezetting door de Russen zijn ze niet overgeschakeld op de Orthodoxe kerk. En katholiek werden ze ook maar vrij laat, namelijk in de 13de en 14de eeuw. Daarvoor vereerden ze vooral de natuur, ze waren dus heidenen. De Litouwers zijn nog het meest trouw gebleven aan hun katholieke godsdienst, ongeveer de helft van de bevolking van Litouwen is katholiek. Wellicht vind je in Vilnius heel veel kerken. Noordelijker in Estland zijn het vooral de aanwezige Russen die nog gelovig zijn (Orthodoxe kerk). De Esten waren overgeschakeld van katholiek naar protestants maar momenteel zijn ze vooral atheïst. In Letland is nog een kwart van de bevolking gelovig, een mix van katholieken en protestanten.



Nog een paar praktische tips?

Estland, Letland en Litouwen liggen echt niet in een ander werelddeel. Het betaalmiddel is de Euro en er zijn heel wat geldautomaten maar het best kan je betalen met je bankkaart of kredietkaart. Ze behoren tot de EU en maken deel uit van de Schengenlanden. Voor Belgen volstaat dus een geldige identiteitskaart. Grenscontroles tussen die landen zijn er niet of amper. Nuttig om weten is dat ze in dezelfde tijdzone zitten als Finland, dat betekent dat ze één uur voorlopen dan bij ons. Als het 10 uur is bij ons dan is het 11 uur in de Baltische Staten. Ze gaan ook mee met zomer- en wintertijd.

Wat mag je verwachten van het weer?

Het is er uiteraard frisser dan in België of Nederland maar van mei tot september is dat verschil niet zo groot. Zoals bij ons kan het in de zomer eens tegenvallen met temperaturen van 20° C en een dagje regen, maar er kan ook een hittegolf zijn die flirt met de 30° C. De winters daarentegen zijn dan wel kouder dan bij ons. De temperaturen schommelen er dikwijls net onder of net boven het vriespunt. Bezoek je er de kerstmarkten dan is sneeuw niet uitzonderlijk. Warme kledij en schoeisel zijn van november tot maart echt noodzakelijk.

Goed om weten is dat Vilnius niet aan de zee ligt in tegenstelling tot Tallinn en Riga. Dat betekent dat Vilnius een landklimaat kent: in de zomers iets warmer en in de winter soms berekend t.o.v. de andere Baltische hoofdsteden. Hou er ook rekening mee dat hoe hoger je reist hoe korter de dagen zijn in de winter. Van half december tot half januari is het daglicht in Tallinn beperkt tot een paar uur over de middag. Half juni tot half juli daarentegen is het amper nacht.



En wat met het eten en drinken?

Voor wat betreft het eten: grote hoeveelheden, veel aardappelen, totaal ander brood, minder gastronomie. Voor wat het drinken betreft, in deze volgorde: bier, wodka en likeur. Zoals de Russen zijn het grote drinkers. Maar op restaurant gaan is voor de lokale bevolking niet alledaags, eerder een uitzondering. In de hoofdsteden zijn er wel heel wat restaurants maar op het platteland liggen die niet dik bezaaid. Goed om weten is dat een fooi gebruikelijk is en deel uitmaakt van hun loon. De prijzen in de hoofdsteden zijn vergelijkbaar met deze bij ons. Op het platteland is het beduidend goedkoper maar daar moet je eten wat de pot schaft.



Wat maakt de Baltische Staten één? Een geschiedenis van bezettingen.

Tot aan het eind van de 19^{de} eeuw waren deze drie landen bezet door afwisselend Zweden, Polen, Duitsers en Russen. Tot de Russische tsaren alle macht naar zich toe trokken. In 1865 voor Litouwen en in 1881 voor Estland en Letland. Die bezetting door de tsaren zou duren tot na de Eerste Wereldoorlog. Daarna werden deze drie staten onafhankelijk. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren ze bezet door de Duitsers. Die gooiden het op een akkoordje met de Russen. Zo werden de Baltische staten plots provincies van de USSR en dit zou zo blijven tot 1991.

De Baltische Staten lieten echter niet met zich sullen. Ze wisten hun eigenheid te behouden. De inwoners mochten ook niet reizen, winkelrekken waren dikwijls leeg en wie andersdenkend was of een 'gevaar' voor de USSR vormde verdween in de kelders van de KGB, stierf er of werd gedeporteerd naar Siberië waar er maar weinigen van terugkwamen.

De Russen werden aangemoedigd om in de Baltische Staten te gaan wonen. Zo werden de drie staten meer en meer Russisch en was ook de Russische taal de voertaal. Bij de onafhankelijkheid in 1991 bleven de Russen en zijn nu een achtergestelde minderheid in Estland en Letland. In Litouwen waren er minder Russen en hun aantal is daar zo klein dat ze een behandeling krijgen zoals Polen en andere buitenlanders. In Estland en Letland moeten ze evenwel de lokale taal leren vooraleer ze een job kunnen krijgen of kunnen genieten van alle voorzieningen.

TALLINN, top 15 bezienswaardigheden

Tallinn heeft zijn prachtige oude binnenstad goed kunnen bewaren dankzij zijn stevige vestingwal. Er zijn nog heel wat stukken muur overgebleven samen met hun verdedigingstorens. Doch drie andere torens bepalen de skyline binnen de oude stad: deze van de Sint-Nikolaas en de Sint-Olafskerk en van het stadhuis.

Het kasteel Toompea waakt over Tallinn en ligt pal naast de orthodoxe kathedraal Alexander Nevski. Een wandeling door de binnenstad kan kort zijn, ze is immers maar 1 km lang op 500 meter breed. Buiten de historische binnenstad liggen de meeste hotels en shoppingcentra.



Let op! Er zijn heel wat kerken te bezoeken maar in bijna elke kerk moet je entreegeld betalen. Nagenoeg alle kerken (behalve Russisch-orthodoxe kathedraal die sowieso gratis is) zijn gratis toegankelijk met de Tallinn Card (zie informatie verder in deze tekst). Op maandag zijn veel bezienswaardigheden gesloten.

Bezienswaardigheden die je zeker niet mag missen in Tallinn

1 Het oude stadhuis en plein (Raekoja plats ja raekoda)

We starten met het stadhuisplein (Raekoja plats) omdat dit het hart is van de oude stad. Hier begonnen de handelsactiviteiten, hier ligt het stadhuis met zijn toren, die je kan beklimmen, en de oudste werkende apotheek. Ook de andere gebouwen op het plein zijn oud en prachtig. Het stadhuis is natuurlijk iets uniek, het dateert van het begin van de 15de eeuw.



Tegenover het stadhuis ligt de oudste apotheek, ze dateert ook uit de eerste helft van de 15de eeuw. Je kan er nog steeds terecht om geneesmiddelen te kopen. Je kan er niet zomaar inlopen maar rechts in de hoek kan je wel via een trapje een kijkje nemen.

Het stadhuis kan je bezoeken en de toren kan je beklimmen. In het stadhuis is er een museum die de geschiedenis van het gebouw en het plein vertelt. Eigenlijk heeft dit gebouw steeds een handelsfunctie gehad. Alhoewel er ook hier heel wat vernietigd werd in de Tweede Wereldoorlog (1944) bleef dit gebouw grotendeels gespaard. Opvallend zijn de twee drakenkoppen aan de voorgevel. Dit zijn symbolen uit de Chinese mythologie en dat betekent dat deze koppen de handelaars geluk moeten brengen. Als je de toren nader bekijkt dan lijkt die nogal op een minaret. Dit moet een ideeetje zijn van de handelaars die reisden naar het Midden-Oosten om handelswaar.

2 Sint-Nikolaaskerk en Niguliste museum (Niguliste muuseum)

Deze kerk heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd, het is dus een reconstructie van een 13de eeuwse kerk. Momenteel is het een kerkmuseum en concerthal. Naast talrijke mooie kerkschatten, waaronder een prachtig schilderij (de Dodendans) en een zilvercollectie zijn er ook twee mooie retabels te zien. Eentje is afkomstig van Brugge een ander van het Duitse Lübeck. Dat van Brugge werd geschonken aan de kerk door het Broederschap van de Zwarthoofden. Deze vereniging had als beschermheilige een Afrikaan, vandaar 'zwarthoofd'. De leden waren jonge handelaars die de vereniging gebruikten om later te kunnen toetreden tot de prestigieuze Gilde. Hun activiteiten bestonden uit drinken en feesten, toch hadden ze een zeker aanzien.



Meer info op <https://nigulistemuuseum.ekm.ee/en/>

3 Kathedraal Alexander Nevski

Een prachtige Russisch-orthodoxe kathedraal, de belangrijkste van Estland. Ze is nog maar iets meer dan honderd jaar oud toen de Russen het hier voor het zeggen hadden. Ook de plaats waar het gebouwd werd is symbolisch. De Esten waren bij de bezetting van de Russen merendeel protestants. Op deze plaats stond een standbeeld van Martin Luther. Anderen beweren dat hier ook het graf lag van een nationale held. De Russen wilden daarmee aantonen dat zij hier de macht hadden. Bovendien staat de kathedraal naast het regeringsgebouw (kasteel Toompea). Ga zeker ook eens binnen in de kathedraal. Dat de kathedraal de naam draagt van Alexander Nevski is ook geen toeval. Het was onder leiding van Nevski dat de Russen belangrijke delen van Estland veroverden in de 13de eeuw om de oprukkende Duitsers tegen te houden.



4 Dom van Tallinn (Tallinna Piiskoplik Toomkirik)

Deze protestantse kerk zou dateren uit de 13de eeuw en meteen de oudste van Estland zijn. Zekerheid is daar echter niet over. Ze is in elk geval verschillende keren in de loop der eeuwen verbouwd. Opvallend in de kerk zijn de vele grafstenen en graftombes, veelal van belangrijke figuren met een Duitse roots. Bij iedere tombe is er wel een verhaal te vertellen over de persoon die daar begraven ligt. Er zijn ook prachtige wapenschilden en blazoenen te zien. Ook hier kan de toren beklommen worden.



5 Kasteel Toompea op de Domberg (Toompea loss ja Pikk Hermann)

Dit kasteel kan niet bezocht worden, hier zetelt het parlement van Estland, zoals dit al meer dan 800 jaar het geval is. Het kasteel werd ettelijke keren herbouwd en wat je



nu ziet is amper honderd jaar oud, behalve de historisch oude muur met de 14de eeuwse toren. Die hoogste toren draagt de naam Pikk Hermann en daarop wappert de vlag van Estland. De legende wil dat de vlag die hier hangt heerst over Estland. Dat waren dus ooit de Zweden, Duitsers, Denen en Russen.

6 Sint-Olafkerk (Oleviste kirik)

Ooit had deze kerk een toren van 159 meter, nu blijft daar maar 124 meter van over. Maar in de 16de eeuw was die 159 meter wel de hoogste kerktoeren ter wereld. De kerk zou zijn origine kennen in de 13de eeuw maar wat je nu te zien krijgt dateert van de 16de eeuw. De kerk is sedert de zomer van 2019 in restauratie en kan niet bezocht worden.

7 Uitzichtplatform Patkuli (Vaateplatvormid)

Dit is een van de bekendste plaatsen om foto's te maken van het oude stadsdeel van Tallinn. Van hieruit krijg je een mooi beeld over de stadsmuur, de torens en zijn historische kerkgebouwen.

8 Ken je de mooiste straat van Tallinn?

Dat is Pikk of 'lange straat'. In deze straat staat ondermeer het huis van het Broederschap van de Zwarthoofden (nr. 26), het huis van de Grote Gilde (nr. 17, nu Estlands Historisch Museum), nog meer gilden hadden hier hun huis zoals op nr. 20 en 24, verder is er nog een oude apotheek met veel symboliek (nr. 25). Er staan ook mooie herenhuizen waar ambassades zijn gehuisvest zoals op nr. 19 (Rusland) en op nr. 28 (Zweden). Even weg van deze huizen, op nr. 59 (hoekhuis) was het hoofdkwartier van de KGB. 'Vijanden van Rusland' werden hier ondervraagd, gemarteld en vervolgens gedeporteerd naar Siberië.



9 Heilige Geestkerk (Püha Vaimu kirik)

De buitengevel nodigt je niet uit om binnen te gaan maar toch is het aan te raden. Op de buitengevel, net boven de toegangsdeur zie je een mooi uurwerk. Het is de oudste openbare klok van Tallinn en werkt nog steeds. Deze 14de eeuwse protestantse kerk is heel knus ingericht met haar prachtig houten, beschilderde interieur. Toen de kerk gebouwd werd maakte ze deel uit van een wat wij nu noemen als een rust- en verzorgingstehuis. Het was een kerk voor het gewone volk. Bij de reformatie werd er gepreekt in de Estse taal, wat voor die tijd niet gebruikelijk was.



10 Kök Vestingsmuseum (Kiek in de Köki kindlustuseum)

Tijdens een wandeling door het oude Tallinn kom je onvermijdelijk langs de vele vestingstorens en mooi gerestaureerde verdedigingsmuur. Er zijn nog zo'n 27 torens over van de meer dan 40 en enkele ervan kan je bezoeken. In deze 15de eeuwse toren, Kiek in de Kök, is er een museum gehuisvest over de geschiedenis van de stad. In een van de zalen is er daar aandacht voor de moord op tien leden van het Broederschap van de Zwarthoofden, vermoord door de Russen in de 16de eeuw.

Meer informatie op <https://linnamuseum.ee/kiek-de-kok/>



In een andere, grotere toren is er een **maritiem museum** ondergebracht. Die toren kreeg de naam 'dikke Margareta' omwille van zijn metersdikke muren. Meer info op <http://meremuseum.ee/>

Via een andere toren kan je een wandeling maken in een **ondergronds tunnelstelsel**. Dit kan evenwel alleen maar met een gids, meer info op <https://linnamuseum.ee/en/kiek-de-kok/neitsiorn/>

11 Sint-Catharina's passage en kerk (Katariina käik ja Püha Katariina kirik)

Deze doorgang en kerk liggen naast het Dominicanenklooster (Dominiklaste klooster). Het is iets bijzonder om door te wandelen met grafstenen die meer dan 500 jaar oud zijn, steunbogen, oude straatstenen en oude ambachten die hier nog worden beoefend. Die handwerkshops zijn er niet gekomen door de vele toeristen maar wel omdat hier een handeslgilde was gevestigd die deze ambachten verenigde. Het Dominicanenklooster kan alleen tijdens de zomermaanden bezocht worden. Het is gerestaureerd maar



veel is verloren gegaan. Naast het klooster ligt de Sint-Petrus en Pauluskathedraal. Het is een katholieke kerk van halfweg de 19de eeuw gebouwd op de overblijfselen van het Dominicanenklooster.

12 Stadsmuseum Tallinn (Tallinna Linnamuseum)

Het Stadsmuseum ligt in een van de belangrijkste straten van Tallinn, Vene. Waar de rijke handelaren en gilden hun stekje hadden in de straat Pikk, waren de Russische handelaren te vinden in de straat Vene. Het Stadsmuseum is gehuisvest in zo'n huis van een rijke handelaar. Het interieur is mooi bewaard gebleven en in dat decor krijg je de geschiedenis van de stad met nadruk op hun handelsactiviteiten met Hanzesteden, hun talrijke rijke gilden, het leven en wonen in Tallinn, de bezetting door de Sovjets en je eindigt bij de onafhankelijkheid van 1991. Een niet te missen museum.

In het Stadsmuseum maak je ook kennis met **Konstantin Päts** die tussen 1920 en 1940 premier en president van Estland was. Het was iemand die gestreden heeft voor de onafhankelijkheid van het land en dat ook in de Vrede van Tartu (1920) bekomen heeft. Er waren geregeld wel strubbelingen. Daar maakte hij een einde aan in 1934 door alle andere partijen te verbieden, hun aanhangers te arresteren en overal zijn pionnen te benoemen. In 1940 werd Päts afgezet door de Sovjets en uiteindelijk gearresteerd en gedeporteerd naar Moskou. Hij stierf in Rusland in 1956 in een psychiatrische kliniek. Alhoewel deze figuur zich dictatoriaal gedroeg volgde na hem een nog moeilijker periode, de bezetting door de Sovjets gedurende 47 jaar (1944 tot 1991). Over deze bezetting is er een sterk aan te bevelen museum, net aan de rand van de oude stad: **VABAMU**, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum: <https://www.vabamu.ee/>

13 Estlands historisch museum (Eesti Ajaloomuuseum - Suurgildi hoone)

Dit museum is gehuisvest in het huis van de Grote Gilde, dit was de belangrijkste en meest prestigieuze gilde van Tallinn. Het is een 15de eeuws gebouw dat mooi is gerestaureerd. Het museum stelt de Estse geschiedenis nogal chaotisch voor vanaf het ontstaan binnen de huidige grenzen (ca. 18de eeuw). Met de Tallinn Card kom je er gratis in en daardoor loont het de moeite om het historische gebouw even aan de binnenkant te bekijken. Meer info op <https://www.ajaloomuuseum.ee/>

Wat praktische zaken ...

Tallinn is de hoofdstad van Estland en telt zo'n 450.000 inwoners. Het is de kleinste van de drie Baltische hoofdsteden. Het land telt maar 1,3 miljoen inwoners. Het merendeel van de commerciële activiteiten zijn gesitueerd in Tallinn of directe omgeving. In Estland spreekt men een moeilijke taal die thuis hoort in dezelfde taalgroep als het Fins en het Hongaars. In Tallinn kan je het best communiceren in het Engels. Vergeet niet je uurwerk één uur vooruit te zetten als je in Tallinn aankomt, zowel in de zomer als in de winter. Estland behoort tot EU en ligt in de Schengenzone, dus zijn er weinig of geen strenge controles aan de grens. Wie met de auto het land bezoekt moet wel rekening met een alcoholimiet van 0,2 promille, dat is nagenoeg een nultolerantie. Betalen doe je hier met de euro, sedert 2011.

De dienst toerisme in Tallinn vind je in de Niguliste 2 (in het oude stadsgedeelte),

hun website: <https://www.visittallinn.ee/eng>

De website van Estland: <https://www.visitestonia.com/en/>

RIGA, top 15 bezienswaardigheden

Riga was ooit een Hanzestad en daardoor de belangrijkste handelsplaats van de Baltische Staten. Het is gelegen aan de kust van de Golf van Riga, een uitloper van de Oostzee. Zo zijn er in deze hoofdstad van Letland heel wat koopmanshuizen te vinden en nog tal van andere bezienswaardigheden die de rijkdom van de stad etaleren. Een grondige restauratie van de oude binnenstad gebeurde toen Riga vernam dat ze Culturele Hoofdstad van Europa waren in 2014. Dat was ook het jaar dat de oude munt vervangen werd door de euro. Aan de andere kant van het kanaal, naast de historische stad ligt er een prachtige Jugendstilwijk. En dan zijn er nog eens de vele kerken, alhoewel de Letten nog amper gelovig zijn, en talrijke waardevolle musea. Je merkt het al dat er in Riga heel veel te zien valt en alles ligt op wandelafstand. We maakten een selectie.



Bezienswaardigheden die je zeker niet mag missen in Riga

1 Dom en plein

Het plein voor de Dom (Doma Laukums) is een van de twee belangrijkste pleinen van de oude stad Riga en nog geen honderd jaar van deze omvang. Voorheen lag er rond de Dom een oude woonwijk. Nu komt de Dom en de mooie gebouwen rond het plein volledig tot hun recht. Een opvallend gebouw daarbij is de Beurs, nu een museum, daar lees je verder nog meer informatie over. En zo zijn er nog wel meer mooie gebouwen te zien.



De domkerk is een enorme kerk met een zware toren die daardoor zijn grote hoogte weet te verbergen (90 meter hoog). Ze dateert uit het begin van de 13de eeuw en was toen een katholieke kerk. Daar kwam een einde aan in de Reformatie (16de-17de eeuw). Van het oorspronkelijke interieur blijft niets meer over. De inkom is betalend en zo heb je wel toegang tot de pandgang van het klooster. De preekstoel is een topstuk en dateert uit de periode dat de protestanten deze kerk in beslag namen. Maar het belangrijkste in deze kerk is het orgel. Het dateert van 1884 en telt niet minder dan 6718 pijpen. Er zijn hier het jaar door orgelconcerten om je te laten genieten van de uitzonderlijke klank. Een overzicht van concerten en openingsuren kan je vinden op de volgende webpagina: <https://www.liveriga.com/en/1158-riga-dome-cathedral>

2 Ratslaukums

Het **stadhuisplein** is een van de oudste pleinen van de stad, in tegenstelling tot het plein bij de Dom. Er werd hier reeds handel gedreven in de middeleeuwen maar toen was het nog net iets kleiner. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd alles hier platgebombardeerd, behalve het **standbeeld van Roland**. Pas eind vorige eeuw werd het stadhuis gereconstrueerd. Het beeld van Roland is een replica, het origineel staat in de Sint-Pieterskerk. Roland was een ridder die vocht voor de vrijheid van de Hanzesteden in de periode van Karel de Grote. Hij stierf in 778 in de Pyreneeën.



Opvallend op dit plein is het **Huis van de Zwarthoofden**. Riga was een belangrijk handelscentrum dus waren er heel wat gilden. Ondermeer de Gilde van de Zwarthoofden had hier zijn hoofdzetel. De leden van deze gilde waren rijke handelaren die niet gehuwd mochten zijn. Hun doel was uiteindelijk om zo lid te kunnen worden van de Grote Gilde dat een groter prestige had dan die van de Zwarthoofden. Dit gebouw was origineel van de 14de eeuw maar volledig vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas heropgebouwd eind vorige eeuw nadat de Russen vertrokken waren.

Dit gebouw kan je gedeeltelijk bezoeken, meer info op <http://www.melngalvjunams.lv/en/info/opening-hours-and>
Foto hiernaast is een detailopname van het gebouw.



De dienst toerisme is gehuisvest in het huis Schwab dat naast het Zwarthoofdenhuis is gesitueerd.

3 Vrijheidsmonument



Dit monument werd opgericht in 1935, uitsluitend via giften, als symbool van hun vrijheid als onafhankelijk land. Ironisch genoeg zou vijf jaar later het land bezet worden, eerst door de Duitsers daarna door de Russen en dat gedurende 50 jaar, tot 1991. Te begrijpen dat dit monument een zeer grote symbolische waarde heeft, als



buur van Rusland. Bovenaan pronkt een vrouw met drie gouden sterren, deze staan voor de drie provincies van Letland. Er zit heel veel symboliek in dit monument, in totaal zijn er 56

beelden in 13 groepen te zien.

Er is een **Museum van de Bezetting** in Riga maar het moest verhuizen van het Stadhuisplein en vertoeft momenteel in een tijdelijk onderkomen. Het is een zeer informatief museum dat chronologisch het verloop en de weerstand bij de bezetting weergeeft. Meer info over locatie en openingsuren: <https://www.liveriga.com/en/1565-museum-of-the-occupation-of-latvia>

4 Jugendstilwijk

Ten noorden van de oude stad heb je een prachtige Jugendstilwijk. Riga heeft tientallen pareltjes van de Jugendstil. Om de mooiste huizen te zien in een kort tijdsbestek dan moet je in de straat met de naam Alberta iela (Albert Street) zijn. Op nr. 12 ligt het Riga Jugendstil Museum dat bestaat uit twee woongedeelten, een van een architect en een van een kunstschilder. Dit moet je bezocht hebben! Meer informatie op <http://jugendstils.riga.lv/>



5 Sint-Pieterskerk

Naast de Dom is dit de belangrijkste kerk van Riga. Deze kerk heeft nogal wat namen maar de officiële is Svētā Pētera baznīca, soms lees je in het Nederlands Petrikerk, of Petruskerk. In elk geval kan je er niet naast kijken. Een scherpe toren van meer dan 120 meter hoog en een puur gotisch interieur. Ze dateert van de 13de eeuw maar daar blijft niet veel meer van over. Wat je nu te zien krijgt is meestal zo'n 500 jaar oud, behalve de toren. Die kan je trouwens beklimmen (lift) tot op ca. 70 meter hoogte met een mooi panorama als resultaat. Het interieur is sober. Inkom en toren zijn betalend.

6 Orthodoxe kathedraal (Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāle)

Deze kathedraal werd gebouwd eind 19de eeuw en tijdens de Russische bezetting werd het gebruikt als planetarium ... maar nu is het gerestaureerd en in gebruik als orthodoxe kerk. Ze was bekend voor haar rijke collectie iconen, maar bij de sluiting van de kerk door de Sovjets zijn die verdwenen.

Deze kathedraal ligt in een groen park, de Esplanade. Wandel er door en aan de overkant kom je bij het topmuseum van Riga, het Nationaal kunstmuseum van Letse kunst.



7 Nationaal kunstmuseum van Letse kunst (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs)

Een monumentaal gebouw van iets meer dan honderd jaar oud en kortelings volledig gerestaureerd, dat is de ruimte voor een museum met een zeer rijke collectie aan kunst uit de regio, 19de en 20ste eeuw. Je krijgt een goed chronologisch beeld van hoe kunst in Letland is geëvolueerd. Maar ook het gebouw zelf zal je weten te bekoren. Het is opvallend hoe oude gebouwen in Letland prachtig worden gerestaureerd en gereconstrueerd. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Voor de permanente collectie is er een app die je kan downloaden, de app is beschikbaar in het Engels, naam van de app: Mākslas muzejs. Meer info op <http://lnmm.lv/>



8 De Drie Broeders

In een van deze drie huizen is er een klein architectuurmuseum gehuisvest. Het waren huizen die gebouwd werden door ambachtslui, veelal werd de zolder gebruikt als opslagruimte. Het nr. 17 dateert van eind de 15de eeuw. De andere zijn uit een andere periode.

Meer info op <http://www.archmuseum.lv/>



9 Poedertoren en Lets Oorlogsmuseum

Beide gebouwen liggen aan elkaar geklonken. De toren was vroeger een verdedigingstoren en is de enige van zijn omvang die nog overeind staat. Het museum is veeleer voor iemand die zich wil verdiepen in de geschiedenis van Letland. Het start in de middeleeuwen en heeft niet alleen aandacht voor de vele oorlogen maar ook naar het streven van onafhankelijkheid. Er is een ruime collectie wapens en uniformen aanwezig. De website is wel in het Engels maar in het museum is er weinig informatie in het Engels: www.karamuzejs.lv



10 Livu Laukums

Dit is een zeer charmant plein met drie bijzondere huizen: het kleine gildehuis, het grote gildehuis en het kattenhuis. In de Grote Gilde waren de handelaars verenigd, in de Kleine Gilde waren de ambachtslui lid. Die Kleine Gilde is ontstaan omdat de minder rijke ambachtslui niet toegelaten werden in de Grote Gilde. De aanvaarding van een lid verliep niet altijd transparant. Toen een handelaar geweigerd werd tot de Grote Gilde toe te treden kocht hij een huis op dit plein tegenover dat van de Grote Gilde. Hij liet beeldjes maken van zijn katten en plaatste die met hun kont naar het huis van de Grote Gilde. Het huis met de katten (die ondertussen hun kont gedraaid hebben) is een groot geel gebouw, het kleine gildehuis heeft het uitzicht van een kasteeltje, het grote gildehuis is een groot neogotisch gebouw.



11 Centrale Markt (Centrāltirgus)

Dit moet je gezien hebben, enorme hangars waar voor de Tweede Wereldoorlog de zeppelins werden gestald. Dagelijks tot in de late namiddag kan je hier terecht voor alle soorten van voeding. In de omgeving van de Centrale Markt staan er non-food artikelen.

TIP: heb je zin een gastronomisch hapje? Dan moet je in de afdeling Gastro-markt zijn. Daar vind je zo'n 20 stalletjes waar je lekker kan lunchen, van verfijnde hapjes tot een lekkere hamburger. Website: <https://centralais.lv/>



12 Museum van het getto en de wijk Spīķeri



Ten zuiden van de Centrale Markt ligt de wijk Spīķeri. Dat is een wijk langs de rivier volgebouwd met pakhuizen. Handel is er nu niet meer maar die pakhuizen zijn nu veelal locaties voor culturele evenementen, kunstateliers ...

In deze wijk ligt ook het Riga Ghetto Museum. Hier heel dichtbij was er een Joods getto tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een muur met 70.000 namen van slachtoffers, een deportatiewagon, aangrijpende levensgrote foto's ... het brengt je al gauw in de sfeer van de levensomstandigheden in het getto én van wat er gebeurde na de deportatie. Heel weinig

mensen van de Joodse populatie in de Baltische landen hebben die Tweede Wereldoorlog overleefd. Meer info op <http://www.rgm.lv/?lang=en>



13 Riga Beursmuseum (Mākslas muzejs Rīgas Birža)

Dit museum is een onderdeel van het Nationaal kunstmuseum en bevat de buitenlandse collectie. Die is ondergebracht in een prachtig 19de eeuws Venetiaans palazzo. Het gebouw heeft inderdaad dienst gedaan als beurs, het waren ook de handelaars die de eerste collectie kunst hebben aangekocht. Meer info op <http://lnmm.lv/>

14 Tuinen van Bastejkalns en de Nationale Opera

Dit is een mooi park dat aangelegd werd op de plaats van de vroegere vestingwal. Het ligt tussen de oude stad en de Esplanade. Dus heel dichtbij om even uit te blazen. Misschien kan je dan even wandelen tot aan de **Nationale Opera**. Omdat de voorgevel een beetje gelijkenissen heeft met het Witte Huis in Washington noemt men dit ook wel eens het Witte Huis van Riga. Het werd in 1923 geopend maar het interieur en de voorzieningen dateren van begin deze eeuw. Een rondleiding of een voorstelling bijwonen, raadpleeg hun website: <https://www.opera.lv/en/>



15 Hoofdkwartier van de KGB

Je kan dit gebouw alleen bezoeken met rondleiding (op voorhand reserveren is aanbevolen). Hier was de KGB actief vanaf de bezetting tot 1991. De gids neemt je mee naar de diepe kelders met cellen en verhoorkamers ... en executieplaats. Niet voor gevoelige mensen.

Meer info voor rondleidingen: <http://okupacijasmuzejs.lv/en/>

Wat praktische zaken ...

Riga is de hoofdstad van Letland en telt zo'n 640.000 inwoners, dat betekent dat 1 op de 3 inwoners van Letland in de hoofdstad woont. Als je weet dat Letland 2x de grootte van België is dan kan je zich voorstellen dat het platteland niet veel inwoners telt. In Letland spreekt men het Lets, dat is een taal die verwant is met het Litouws. Inwoners van beide landen begrijpen elkaars taal wel maar er zijn toch belangrijke verschillen. Als toerist spreek je het best Engels, vooral in een grootstad als Riga. Alhoewel ongeveer een kwart van de bevolking van Russische origine is spreek je best geen Russisch in Riga. De Russen zijn nu immers verplichten om het Lets te beheersen als ze willen in Letland blijven wonen. In Letland is nog een kwart van de bevolking gelovig, een mix van katholieken en protestanten.

Vergeet niet je uurwerk één uur vooruit te zetten als je in Riga aankomt, zowel in de zomer als in de winter. Letland behoort tot EU en ligt in de Schengenzone, dus zijn er weinig of geen strenge controles aan de grens. Betalen doe je hier met de euro, sedert 2014.

De dienst toerisme in Riga vind je in de Rātslaukums 6 en is geopend van 10 tot 18 uur, hun website: www.liveriga.com
De website van Letland: www.latvia.travel



VILNIUS, top 15 bezienswaardigheden

Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is terecht de stad van de kerken, meer dan 40 waarvan velen echt de moeite waard om te bezoeken. Zeker niet te missen: de kapel in de Poort van de Gouden Dageraad. Maar er is nog meer. Zo moet je minstens door drie belangrijke straten wandelen. Beklim je de klokkentoren (lift) voor een mooi panorama over de stad. En wandel je zeker door de wijk Užupis met zijn eigen grondwet.

Alle belangrijke bezienswaardigheden van Vilnius liggen binnen wandelafstand. En sedert de onafhankelijkheid van Litouwen hebben ze er allemaal al twee grote poetsbeurten opzitten. Vilnius schittert en daar kan je van meegenieten.



Bezienswaardigheden die je zeker niet mag missen in Vilnius

1 Poort van de Dageraad (Aušros Vartai)

Dit is de enige stadspoort die nog is overgebleven nadat de muur eind 18de eeuw werd afgebroken, maar daarvoor komen de bezoekers niet naar hier. Deze poort is blijven staan omdat er een kapel is ingebouwd. In die kapel vereren ze de Heilige Maagd, een populaire heilige in Litouwen. Aan deze poort met kapel is een kerk gebouwd ter ere van de Heilige Theresia. Via die kerk kan je naar de kapel maar ook via een onopvallende deur in de straat. De kapel werd nog populairder toen de Poolse paus Johannes Paulus II in 1993 deze kapel bezocht, in de poort is aan dit bezoek een herdenkingsplaat aangebracht.



2 Heilige Geestkerk (Šventosios Dvasios bažnyčia)

Dit is een van de meest versierde kerken van de oude binnenstad en moet je zeker bezocht hebben. Het is een katholieke kerk van de Poolse gemeenschap. Ze werd in de 15de eeuw gebouwd en geschonken aan een Dominicaanse kloosterorde. Maar door de Russische tsaren werd het klooster gesloten, de kerk werd evenwel bewaard als parochiekerk. Het is een van de meest waardevolle kerken van Litouwen door zijn overvloed aan versieringen.

Opgelet er is nog een **orthodoxe Heilige Geestkerk** in Vilnius (Šventosios Dvasio cerkvė). En ze loont evenzeer de moeite om een bezoek te brengen. Het is bovendien de enige orthodoxe kerk in Litouwen die in de barokstijl werd opgetrokken. Ze werd in de 16de eeuw als katholieke kerk gebouwd. Tijdens de Russische bezetting bleef zowel de kerk als het klooster open maar dan voor de orthodoxe erediensten.

3 Oud stadhuis (Vilniaus Rotušė)

Het oude stadhuis is nu een tijdelijke tentoonstellingshal en ook alleen maar op deze momenten te bezoeken. Het is niet meer het originele gebouw maar wel een eind 18de eeuwse versie waar de Dorische zuilen werden aan toegevoegd.

Via het mooie stadhuisplein kom je ook terecht bij het **Museum voor Hedendaagse Kunst** (Šiuolaikinio meno centras). Op dit plein is er soms een markt of een evenement.



4 Niet te missen straten

En bovenaan het lijstje staat de straat **Pilies gatvė**. Het is een van de hoofdstraten in de oude stad en heeft vele mooie huizen. Voor 500 jaar was dit de straat naar het kasteel, belangrijke genodigden kwamen door Pilies gatvė. Drie mooie huizen op rij met de huisnummers 26 tot 30, gotische huizen op 12 en 14. Geniet ook van de vele zijstraatjes van Pilies. Wil je liever een smal stokoud straatje dan moet je in **S. Skapo gatvė** zijn. Nog een mooie straat is de **Bernardinų gatvė**. En dit brengt ons naadloos tot het gelijknamige park.



5 Kerk St. Anna en Bernardijnenkerk en -park

Deze twee kerken liggen pal naast elkaar, het bijhorende Bernardijnenklooster is nu een kunstacademie en daarachter ligt het grote en mooie **Bernardinų park**. De **Sint-Annakerk** (Šv. Onos bažnyčia) is de mooiste en één van de laatgotische pareltjes van Vilnius. Dit prachtige bouwwerk is al meer dan vijf eeuwen ongewijzigd gebleven. Ze is zelfs zo mooi dat Napoleon ze wou afbreken en meenemen naar Parijs. Althans dat verhaal doet de ronde. De kerk die er pal naast ligt is de **kerk van St. Franciscus van Assisi en Bernardus** (Bernardinų bažnyčia) ook wel de Bernardijnenkerk genoemd. Een eenvoudige kerk van ongeveer dezelfde leeftijd.



6 Paleis van de groothertogen en Nationaal Museum (Valdovų rūmai)

Dit paleis is een reconstructie van amper 20 jaar geleden, het bevat dus geen originele meubelen, het is nu ingericht als Nationaal Museum. Trek er voldoende tijd voor uit want het is een zeer groot kasteel. Vroeger was dit bewoond door de hoogste adel die graag pronkte met haar rijkdom. Daarvan is zoveel als mogelijk gereconstrueerd. Wat krijg je er nu te zien? Je bezoekt de fundamenten van het oude kasteel met aandacht voor de architectuur van het originele gebouw. Dan bezoek je de ceremoniële zalen die volledig origineel werden heropgebouwd en gedecoreerd, een huzarenstukje. Nog hoger zie je stukken uit het leven van de adel, ook meubilair en wapentuig.

Meer info op <https://www.valdovurumai.lt/en>



Het Nationaal Museum heeft naast de Gediminastoren nog twee andere locaties: het oude en het nieuwe Arsenaal, gelegen naast het paleis.

7 Gediminastoren van het Bovenkasteel (Gedimino Pilies Bokštas)

Hier moet je zijn om een mooi panorama te krijgen over Vilnius. Het gebouw dateert van de 15de eeuw nadat een eerdere toren in brand werd gestoken. In de toren is een afdeling van het Nationaal Museum ondergebracht. Je ziet hier maquettes van het oude bovenkasteel. Je kan de top bereiken met een kabelspoor of te voet.



8 Užupis, de bijzondere stadswijk of republiek

We zouden Užupis een stadswijk kunnen noemen maar eigenlijk hebben de inwoners liever dat je het een republiek noemt. Ze hebben immers hun eigen grondwet, het hangt er aan de muur in verschillende talen behalve het Nederlands. Užupis is een wijk aan de rand van de oude stad waar kunstenaars en alternatievelingen wonen en werken. Hun eigen 'republiek' is een ludieke actie opgericht eind vorige eeuw. Na de onafhankelijkheid werd de oude stad voor een eerste keer grondig gerestaureerd met het gevolg dat de huizen en appartementen enorm stegen in kostprijs. De gewone inwoners moesten verhuizen want konden de huur niet meer betalen.

Užupis was toen nog een buitenwijk en een alternatieve uitwijkmogelijkheid, nu ligt het eigenlijk midden in de stad, de prijzen zijn er ook enorm gestegen maar de sfeer blijft min of meer behouden. De inwoners van toen zijn opnieuw verhuisd ... in hun woningen zijn er nu restaurants ... de grondwet is wel blijven hangen. De grondwet van Užupis telt zo'n 40 artikelen, een drietal voorbeelden (vrije vertaling):

- Iedereen heeft het recht om lui te zijn.
- Een hond heeft het recht om een hond te zijn.
- Iedereen heeft het recht om niets te begrijpen.



9 Kathedraal (Arkikatedra bazilika)

Een aparte klokkentoren, een voorgevel zoals bij het oude stadhuis met zes zuilen, alleen de drie beelden (de heiligen Stanislav, Casimir en Helena) op het fronton maken duidelijk dat het een kerk is. De volledige naam is kathedraal van St. Stanislav en Vladislav. In de kathedraal is er een mausoleum onder de majestueuze en imposante kapel van St. Casimir, een voormalige koning (ingang tussen twee pilaren achteraan links (alleen gegidste bezoeken mogelijk). In nog talrijke andere zijkapellen zijn andere belangrijke figuren begraven. Het gebouw dat je nu te zien krijgt dateert van de tweede helft van de 18de eeuw, de oorsprong gaat wel terug tot de 13de eeuw. Heel veel schilderijen te zien tijdens je bezoek.



10 Klokkentoren

Deze 16de eeuwse toren meet 57 meter hoog en kan je beklimmen voor een prachtig panorama over de stad. Op hetzelfde plein, aan de achterzijde van de kathedraal, zie je een modern ruitersstandbeeld van de stichter van de stad, Gediminas.

De klokkentoren en de kathedraal liggen langs de **Gediminaslaan** (Gedimino prospektas). Dit is een laan die aangelegd werd toen de industriële activiteiten van Vilnius een enorme groei kenden en daardoor de oude stad uit zijn voegen begon te groeien. Het zijn vooral overheidsgebouwen en bedrijven die langs deze laan liggen.

11 Vilnius Schilderijengalerij (Vilniaus paveikslų galerija)

Hier kom je meer te weten over de stad en zijn geschiedenis via schilderijen. Deze galerij is gehuisvest in een voormalig groot herenhuis of paleisje in classicistische stijl. De meeste werken zijn afkomstig van schilders die in Vilnius hebben geleefd.

Meer info op <https://www.ldm.lt/vpg/>

12 Universiteit van Vilnius (Vilniaus universitetas)

Er zijn niet minder dan 13 binnenplaatsen tussen de gebouwen van de universiteit. Je kan deze bezoeken en ook enkele historische zalen binnenwandelen. De bibliotheek kan je alleen bezoeken met een rondleiding. Op een van de binnenplaatsen staat de kerk van de Heilige Johannes. Ze is niet alleen in gebruik voor de erediensten maar ook voor lezingen, concerten en andere evenementen. Het interieur is prachtig en een universiteit waardig. Naast de kerk is er nog een klokkentoren.



Meer info op hun website: <http://www.muzejus.vu.lt/en/>

Gratis bezoek, ook in de kerk. Daar staat er bij elk beeld, schilderij of kapel uitleg in het Engels.

Buiten het oude centrum

13 Museum van de slachtoffers van de genocide (KGB museum) ook bekend als Museum of Occupations and Freedom Fights (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)

Voor de Tweede Wereldoorlog was dit een middelbare school. Tijdens die oorlog was het het hoofdkwartier van de Gestapo en in 1944 werden de Duitsers vervangen door de Russen. Dit werd hun hoofdkwartier van de KGB tot 1991, het jaar van de onafhankelijkheid. In dit museum krijg je de geschiedenis van deze donkere periode, de methodes en praktijken van de KGB en je komt ook in de cellen die onaangeroerd zijn gebleven. Ik moet hier toch wel even waarschuwen dat de beelden die je te zien krijgt en de verhalen die je kan lezen zeer hard zijn. De situatie van de gevangenen was te vergelijken met de ergste concentratiekampen en hiermee confronteren ze de bezoeker. Dus niet voor gevoelige zielen of kinderen jonger dan 16 jaar.

Meer info op <http://genocid.lt/muziejus>

14 Museum van de Holocaust

In een heel bijzonder klein groen houten gebouw huist dit museum. Hier krijg je meer info over de geschiedenis van vervolging van de Litouwse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer info op <http://www.jmuseum.lt/>

15 Kerk van St. Petrus en St. Paulus (Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčia)

Het loont de moeite om zich met het openbaar vervoer naar deze 17de-eeuwse kerk te begeven. Het is een prachtig barokinterieur dat in schril contrast staat met de eenvoudige gevel. Er zijn honderden beelden te zien in stucwerk. De inkom is gratis, ze vragen wel voor een gift om de kerk te restaureren. Misschien ben je nog net op tijd om het interieur in zijn volle glorie te zien. De restauratie komt er om het stucwerk te beschermen tegen de tand des tijds of om kleine herstellingen aan te brengen.



Wat praktische zaken ...

Vilnius is de hoofdstad van Litouwen en telt iets meer dan een half miljoen inwoners. Litouwen, 2x de oppervlakte van België, heeft zo'n 2,8 miljoen inwoners, het platteland is hier wat meer bewoond dan bij de andere Baltische Staten. Vilnius is ook de enige hoofdstad die niet aan de zee ligt maar een heel eind in het binnenland. De populatie Russen is hier ook het minst, zo'n 5% van de bevolking, er wonen eenzelfde aantal Polen, een buurland. In Litouwen en Vilnius spreek je het best Engels. De inwoners gaan je het heus niet kwalijk nemen dat je het Litouws niet machtig bent. Het is een heel moeilijke taal die verwant is met het Lets maar nog ingewikkelder. Engels is in Litouwen en zeker in de steden de tweede taal, dus niet het Russisch!

Het aantal kerken in de historische binnenstad laten je al vermoeden dat ze hier nogal katholiek zijn. Ongeveer de helft van de bevolking zou nog praktischerend katholiek zijn, wellicht is dat iets minder in een grootstad als Vilnius. Heel wat bedevaarders zal je zien bij de Poort van de Dageraad.

Ook Litouwen zit in dezelfde tijdszone als de andere Baltische Staten. Je moet dus je uurwerk één uur vooruit zetten bij aankomst in Vilnius. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken is hier een andere alcoholimiet van toepassing op de bestuurders, nl. 0,4 promille. Litouwen behoort ook tot de EU en ligt in de Schengenzone. Betalen doe je hier met de euro, sedert 2015.

De dienst toerisme in Vilnius vind je in de Pilies g. 2 en is geopend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, hun website: <http://www.vilnius-tourism.lt/en/> - De website van Litouwen: <https://www.lithuania.travel/en/>

Disclaimer

We krijgen onze informatie van betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Niettegenstaande kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige mogelijk niet-accurate informatie, noch voor het gebruik van deze informatie en mogelijke negatieve gevolgen. We waarderen het als je opmerkingen, toevoegingen of fouten aan ons zou kunnen doorgeven via info@themediabay.be.

Ontdek meer reisgidsen op www.reisroutes.be en www.reisroutes.nl.

Alle kaarten © OpenStreetMap.org

Foto's: © Shutterstock.com, Deamstime.com, iStockphoto.com en AT-Europe BV

Laatste update: februari 2023

© Alle rechten voorbehouden.

Deze reisgids is een uitgave van The Media Bay.

Niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.